

Jon havde en zoombi efter sig,
han løb væk sammen med sin ven, Mayo,
de løb hjem og kaldte på Jon'stm mor
men hun svarede ikke

Lige pludselig var Jon og Mayo
omgivet af en masse zoombier.....

Mayo var væk!!!

Alle zombierne havde skarpe knive,
og de ~~de~~ dræbte Jon og Mayo....

Zombierne løb rundt og søgte

næste gang er det dig Jonathan.....

og så slog de en heks ihjel.



Skoven

Der var en pige der hed Sofie.

Hun gik en tur men så kom hun til en

skov Sofie var nysgerrig hun gik ind

i skoven hun kunne næsten ikke

se noget der var mørkt pludselig.

kom der en lyd der var noget

der lød rundt Sofie kikkede rundt.

der blev helt stille pludselig var

der en mørk stemme der sagde hvad

laver du i min skov og så løb.

hun men der kom lange arme

og to Sofie ingen ved hvad

der skete med Sofie.

DEN UHYGGELIG SKOLE

Da JEG KOM I SKOLE GIK JEG

IND I MIN KLASSE OG SÅR

HÅND JEG I MIN TASKE PÅ

MIN KNAGGE OG SÅR GIK JEG

TIL MORGENSANG

OG DAG

JEG

KOM

UD FRA MIN

KLASSE

DER

LÅ

KRISTINE,

BASTIAN,

MARLENE,

HENNING,

LISE,

PETER,

CELINA,

CHARLOTTE,

NIKOLAJ,

KAREN,

EMILIE

OG HELLE

DE VAR DØD

OG

JEG

LØPET

FRAM

OG TILBAGE

OG

LAGEDE AT

DE VAR

HESTESPRING.

PS. CORONA



Græskarmanden

Marie var på vej hjem fra skole, hun havde ikke lavet så meget idag fordi hun var mega træt bare tanken om læren der bare bliver ved og ved med at snakke og hans klamme kaffeånde han var jo som besat af kaffe, Marie blev mere tung i kroppen hendes fødder slæbte hen af det kolde fortov hun magtede ikke noget som helst hun ville bare hjem. Endelig nåede hun hjem. Marie tog fat i dørhåndtaget det føles varmt underligt dørhåndtaget plejede altid at være koldt medmindre Mor allerede var kommet hjem? Marie tænkte ikke mere over det og gik indenfor men da hun løftede hovedet op tabte hun skoletasken og gik i chok! Huset var fuld kommen smadret væggene var halve og fulde af kakerlakker og der var glasskår overalt sofaen var blevet revet i småstykker og på gulvet var der små røde pletter var det blod? Marie gik længere ind glasskårene knasede under hendes fødder, hun gik ind i køkkenet men jo længere hun gik kom der en mere og mere klam lugt Marie kiggede til siden og hun fandt ud af hvad det var der lugtede der lå en død rotte under køleskabet. Hun løb ud af køkkenet og faldt over sofaen hun landede på skulderen, og gav et skrig fra sig Marie rejste sig op og kiggede på skulderen der var et blå mærke. Marie drejede hoved og kiggede til siden der stod et græskar med en krop i orange jakkesæt en lang hals med grønne græskar rødder på hænder ben og hals, som en Græskarmand. Marie løb ud af huset men hun nåede ikke langt, Græskarmanden snoede sine rødder omkring Marie og holde hende med Hovedet ned af, Marie kunne ikke få vejret Han åbnede munden og løftede Marie langsomt ned i den, Marie skreg men det hjalp ikke og ingen har nogensinde set Marie siden den halloween nat.



pigen der skulle tisse:)

jeg er en pige på 7 år der går 1. klasse. min mor har givet mig den bedste madpakke men inden jeg skal spise den skal jeg lige ud og tisse på skolens toiletter men det er lidt uhyggeligt for noget siger at der er en klovn på de toiletter men hun gik alligevel der ud. LA LA LA LA hun nynner så sødt. Neeeeej der er frit så må jeg skynde mig. men pludselig kommer det en klovn op af tøj lettede og sagde bøh og så siger jeg ikke mer.

Der var engang, En Pige som hed Maria. hun var 11 år gammel og hun elsker halloween, i sær nær om aften den 31 oktober. Og det var aften nu, og hun var klædt ud som en morder. Hun gik sammen med hendes bedste veninde, hun hed Anne. De bankede på den dør. Men pludselig, hørte hun en der skreg "Nej!" der var blod under døren. de var bange og døren åbnede sig, stille og rolig. Så opdagede de at det var Momo! Anne skreg "løb for livet!" Momo løb efter os ^{men} pludselig var Anne død! Det var kun mig tilbage, og så løb Momo efter mig kun mig? Men jeg vågnede, og mor hun kaldte der er morgenmad. Så det var bare en drøm. og Anne var heldigvis ikke død. Slut



det startede med at vores klasse skulle sove på skolen. Pigerne legede gemmeleg om natten. 3 af pigerne løb op i et klasseværelse, hvor der kom en lyd udenfor. De kiggede ud af vinduet, men de kunne ikke se noget. Men de kunne høre lyden igen, pigerne løb ud af klasseværelset og ind i salen hvor de sov. Nogle af drengen har væk. Den ene pige sagde hey skal vi ikke forskrække dem jo sagde pigerne. men de kunne se nogle lys udenfor. De gik udenfor en af pigerne kunne de se har væk fem meter væk lå der en kniv med noget blod. den ene pige lå der og var død. det var Annabelle der vil dræbe dem alle sammen.

Fuldmåne.

Mit navn er Jack, jeg er 12 år. Jeg var på vej hjem fra Fodbold. Det var mørkt og det regnede. Da jeg kom hjem var det kun min søster der svarede. Hun var alene hjemme. Jeg var plaskvåd, Vi hørte en mærkelig lyd. Det var en dryppende lyd men det var ikke regnen. Der var nogen nede i kælderen. Vinden susede gennem døren til kælderen. Den mærkelige lyd kom igen. Jeg åbnede døren ned til kælderen, min søster gemte sig bag ved mig, jeg kunne mærke hun var bange. Jeg gik ned af trappen, døren smækkede da vi var på vej ned. Der kom en høj lyd, Der var nogen der gik dernede, de kunne høre den dryppende lyd igen. Der kom en mand ud foran os, han havde en kniv i hånden kniven var fyldt op med blod. Han gik igennem os og døren. Da han var gået gik vi længer ned, der var blod overalt. Vi så en skygge, der lå et menneske..... dadadadam .

Heksen Alba og katten Iben på eventyr.



Alba er en lille hekse pige og Iben er Albas sorte kat.

Albas mor Karla sender Alba og Iben på eventyr.

Så de går ud af hekse hytten og kommer på deres første eventyr.

De vandre i den sorte skov som er så mørk som kul selv om dagen.

De vandrede i meget lang tid.

De begynder at se flere og flere spindelvæv og edderkopper.

Og edderkopperne og spindelvævene bliver større på samme tid.

Men lige pludselig vrimlede det med edderkopper både i normal størrelse og større en Alba og Iben til sammen.

Edderkopperne benede dem med spindelvæv og tov dem til dronningen.

Dronningen var større en de andre.

Dronningen spørger "Hvem er i og hvorfor er i her?"

Alba siger "Vi er Alba og Iben jeg er Alba. Vi er på eventyr."

Dronningen spørger "Alba er du en heks?"

Alba siger "Ja."

Dronningen siger "Alba lav os nogen heling eliksir og Iben du skal jage.

Hvis i ikke gøre som jeg siger bliver i vores aftensmad."

Alba begynder at lave heling eliksir men det var Iben der kunne huske hvordan man lavede dem.

Så Alba stoppede og over ved Iben havde hun også problemer.

Hun vidste ikke hvordan man fandt byttedyr.

Edderkoppe vagterne tov Alba og Iben over til edderkoppe dronningen igen.

Nu var hun sur.

Men Alba havde en plan.

Alba siger "Vi kan ikke arbejde alene."

Dronningen siger "Nå men så kom til arbejde."

De startede med at lave heling eliksir Iben sagde ingredienserne og Alba blandede.

Og så jagede de Alba fandt dyrene og Iben dræbte dem.

Bagefter deres hårde arbejde blev de gode venner med edderkopperne.

De gik tilbage til hekse hytten og Albas mor Karla.



Skrevet af min uhyre
Jeg bekare mavnene





Trunderrups Stilhed

Jeg vågner tideligt, og gør mig klar til skole.
Efter jeg har gjort mig klar, går jeg ned-
under, jeg smører mig en mad, og sæder mig ved
bordet. Min mor kommer gående, jeg siger
godmorgen, men får ikke et svar tilbage,
klakken 07.30 cykler jeg i skole, jeg siger
godmorgen til min nabo som jeg møder på
vej i skole, men igen får jeg ikke et svar
tilbage; jeg ankommer til skolen, jeg siger
godmorgen til mine klassekammerater, men igen
igen får jeg ikke et svar tilbage, hvorfor
svare de mig ikke? Vi alle sammen samles til
morgensang, men alle er stille, vi står i
noget tid, til sidst går alle sammen ud i
deres klasser, jeg sæder mig på min plads,
alle i klassen er stille også selv læren, hvorfor
er alle stille? Jeg går ud af klassen, og
ned i køkkenet, lyset er slukket, der er
helt mørkt, jeg går op i klassen igen, der
er ikke nogen, lyset er slukket, jeg løber ned
til en af de andre klasser, der er heller
ikke nogen, og lyset er også slukket, der jeg er
alene på skolen, der er mørkt, også selv uden-
for jeg høre en lyd, jeg er ikke alene mere,
lyden kommer oppe fra billedkunst, jeg går
stillet op af trappen, åbner forsigtigt døren,

jeg går ind i billedkunstrummet, der er også
mørkt, jeg tager min hånd hen på stik-
kontakten, den er kold, jeg prøver at tænde
lyset, men der sker ikke noget, pludselig hører
jeg noget bag mig, jeg er bange, jeg vender
mig forsigtigt om, der står en høj mand,
med høj hat, sort tøj, og lange sko, han
står med et tikkene ur i hånden, tik tak, lyder
det, jeg falder om, næste dag vågner jeg,
gør mig klar til skole, smøre min em-mad,
siger godmorgen til min mor, som svarer
tilbage, jeg cykler i skole klokken 07.30 siger
godmorgen til min nabo som jeg møder på
vejen, jeg ankommer på skolen, siger
godmorgen til mine klassekammerater,
igen, får jeg et svar, alt er normalt igen,
da jeg fik fri fra skole, var jeg på
vej hjem, så ses jeg manden med
uret, som stod i dag, smilende til mig.

Tik Tak!